

Lieve Allemaal, Even communicatie. Wy mochten vorige week het verheugende nieuws horen, dat onze 3e celgenoot officieus gratie verkregen heeft. Inmiddels hebben wy een 4e celgenoot erby gekregen; ook een terdood veroordeelde. 'tWordt nu toch werkelyk een beetje erg grys. Met z'n viere in een cel van 1.80 by 3.50M, terwyl we nooit gelucht worden. We zyn blykbaar erg gevaarlyk. Enfin, ons krygen ze daarmee moreel toch niet kapot. Alles wordt van de sportieve kant opgenomen.

1007 Allerhartelykst dank voor het heerlyke pakket. Ik zal maar niet zeggen, dat het te gek wordt. Het schynt daardoor steeds erger te worden. Nemen jullie zelf wel eens een eitje? Ik geloof er niks van. Jullie moeten ons toch geen dingen sturen, die jullie zelf niet kunnen eten. Waarschynlyk heeft U het harder nodig dan ik, daar wy hier toch vrywel geen beweging kunnen maken. We hebben inmiddels weer nieuwe bureu gekregen. Ook "zware" jongens. Het wordt tyd dat de oorlog afloopt.

Om op het pakje terug te komen; in de eene doos waar het lekkere tarwebrood in zat, lag een stuk papier van de benedenbureu v.d. Horst. Is dat doosje met inhoud misschien van hun? In dat geval zoudt U hen wel heel hartelyk willen bedanken? Hoe gaat het met vrienden en bekenden? Hopelyk "swell" Doe hen allen de groeten!

Hopelyk is Vader nog steeds optimistisch? Hoofd omhoog Vader! God is met ons en onze zaak. Ik merk het hier aan alles. Ik moet nu eindigen. Er is nog wel meer te schryven, maar dat doe ik liever niet. Groeten aan Leo, Greet en Ellen. Verder aan Sollevelds.

Dag Mams, dag Vader. Houdt goede moed. Nederland zal herryzen! Heel binnenkort. Uw liefhebbende Bob.

23-11-'43

30-11-'43. Lieve Allemaal, Even een gelegenheid voor een praatje. Donderdag 25ste is celgenoot Noodzy op transport gesteld. Het was voor my natuurlyk een hele klap. Hy was zoo'n goede vriend voor my geworden. Wy konden zoo fyn opschieten samen. Wy zitten op het oogenblik weer met viere. We zyn nu namelyk verrykt met een oud communistisch lid van de 2e kamer. Ik heb zoo'n vermoeden, dat ik binnenkort wel op transport gesteld zal worden, naar Utrecht, daar ze niet gauw 4 man in een cel zetten. Hopelyk is het echter niet. Enfin, we moeten alles maar aan God overlaten. Hy heeft toch met ons het beste voor. 'n Paar dagen geleden mochten wy plosteling weer een brief schryven, die U dus half Dec. kan ontvangen. Hoe gaat het met U allen. Hopelyk nog altyd Hoofd omhoog! Hartelyke groeten aan alle vrienden en bekenden. Leo, Ellen, Sollevelds. Dag Vader, dag Mams, ik denk veel aan U. Uw liefhebbende Bob.