

15-11-'43 Lieve Allemaal, Even een levstekentje. Allereerst hartelyk dank voor het heerlyke pakket. Het wordt toch werkelyk te gek! De eitjes en die kaas en boter. Toen ik zat te eten heb ik my werkelyk eventjes in een herstellingsoord gewaand. Straks wil ik hier niet meer weg! Dinsdagmiddag hoorde ik het verheugende bericht (gratie) voor myn celgenoot. Hy kwam erg bleek in de cel terug en keek my een tyd aan maar zei niets. Het heeft een hele tyd geduurd voor de werkelyke betekenis ervan tot ons doorgedrongen is. Onze andere logé is nog steeds, wat down, maar toont zich overigens een flinke kerel. Van Truus hoor of zie ik natuurlyk niets. Ik maak my soms wel eens wat ongerust over haar. Ik zou zoo graag eens willen weten hoe zy het maakt en zou haar zoo graag wat steunen. Je leeft hier zoo in het onzekere van alles. Wy hebben hier nu al in byna 7 weken niet mogen schryven. Enfin, zy kunnen hun vodjes houden.

Aan het zakje waar de suikerklontjes in zaten, zag ik dat U in Haarlem geweest bent. Doe het drietal daar ook eens de hartelyke groeten van my. Gaat thuis en in Deventer alles goed? Hopenlyk krygt U weer eens gauw gelegenheid voor een bezoek. Hoort U nog wel eens wat van dat meisje Ina, U weet wel van dansles, doe haar en haar Moeder ook eens m'n hartelyke groeten als U wilt! Vanmorgen mochten we zowaar een douche nemen. Dat was ook alweer ruim een maand geleden. U merkt de nieuwe cultuur is ook reeds tot hier doorgedrongen. Dit moet al het einde wezen. Bid veel voor ons, wy hebben het zoo hard nodig. Groeten aan Allen. In het byzonder aan Leo, Ellen en Sollevelds en ook aan Jo. Dag Mams, dag Vader, Keep smiling! The Yanks are coming! Uw liefhebbende Bob.